

1. Na station Mariembourg op centrum af. RA rue de l'Empereur. Laatste stukje tot marktplein is verboden eenrichtingsverkeer. Pleintje schuin oversteken en rue of Chaussee d'Arschot nemen. Bij criterie le Bastion op de grote weg, daar RA. Bij de rotonde de snelweg over ri Bousu-en-Fagne. Op de T-kruising LA naar Bousu.

2. RA fietspad op naar Chimay



De route gaat verder op blz. 77/78

3



Bij Mariembourg, was het stukje uit het dorp niet fijn, veel vrachtauto's, het stuk na de rotonde hebben wij niet gefietst wij hebben er heen voor gekozen om langs de N5 het onverharde fietspad op te gaan, dit bleek echter slechts 400m onverhard daarna is het een prachtig nieuw fietspad. Op de terugweg zijn we i.p.v. rechts linksaf gegaan na het onverharde stukje. je krijgt dan een korte maar steile klim van meer dan 13% voor je kiezen het stukje terug naar Mariembourg is dan wel rustiger.



Genieten van Chimay



Van Chimay de iets langere weg maar met minder klimmen

4a

1. Verlaat FP in Chimay over de Rue de Forges (zie stadkaart). Bij de eerste bebouwing van Forges links aanhouden en dan rechts aanhouden over de hoofdstraat steeds RD kruising schuin rechts

2. RA ri Forge Philippe.

3. RA ri Forge Philippe. Eerste weg LA ri Place de l'Eglise, tweede mag ook.

4. Niet helemaal naar beneden maar RA ri Cendron Macquenoise en dan gelijk links aanhoudend het kleine weggetje in de Rue de la Wartoise (10 ton).



A. Voor route over Signy-le-Petit hier schuin links ri Abbaye de Scourmont, en dan RD ri Riezes.



Vanaf Chimay over Forges is door de weeks geen pretje, veel vrachtverkeer en er wordt hard gereden. Op de terugweg reden we de weg op zondag, dan is het geen probleem. Let wel op de mountainbikers die uit het bos komen. Op de terugweg reden we langs Villa Lamarche dat is een huis daar tegenover zit een klein plattelandswinkelijtje met zelfgemaakte broodjes en je kunt er wat kleine boodschappen doen. (op zondag open). Entre Nous in Rozoy-sur-Serre wordt gerund door twee Nederlandse mannen.



De GPX uit Laon stuurt je over een klein trapje, het was even zoeken hoe we eruit moesten rijden. Op de terugweg zijn we onderlangs gereden en dat ging prima.

De Camping in Vic-sur-Aisne, is groot maar het trekkersveldje ligt prima met een hoop gezellige mensen.

Wij zijn Vic-sur-Aisne uitgereden via de N31, als je deze oversteek ligt er een prachtig fietspad evenwijdig aan de N31.